



Rosita

Rosita også kaldes Rosie blandt venner, er en grøn papegøje som bor inde hos mine naboer.

Hver dag kommer den dog og besøger mit træ, hvor den spiser lidt af bladene og frugterne. Rosita har været en fri papegøje, som har fløjet rundt i regnskoven, men er som mange andre papegøjer blevet fanget af mennesker, som syntes det er hyggeligt at have den som kæledyr.

For det meste sætte folk dem i små bure, hvor de næsten ikke kan bevæge sig, og hvor de slet ikke kan komme til at flyve igen. Der er også nogen som gør som vores nabo, nemlig at klippe vingerne korte, så papegøjen ikke har så let ved at flyve væk.

Her hvor jeg bor nu, som er så tæt på så meget natur, har menneskene været vant til at der altid har været masser af dyreliv omkring dem, og derfor har de aldrig tænkt over, at det kunne blive et problem eller at det var synd for dyrene at fange dem.



For ikke mange år siden var det også helt normalt og til dels lovligt at man fangede eller dræbte sjældne dyr og sendte dem eller deres pels til udlandet. Man solgte især dyrene til folk som havde penge og som syntes det var sjovt at eje noget der var sjældent. Men på grund af at mange dyr var, - og stadig er - ved at uddø, gjorde man det helt ulovligt at fange

dem. Man prøvede blandt andet at bekæmpe krybskytterne ved at lave store reservater, altså steder hvor dyre- og planteliv er fuldstændig fredet og hvor vagter prøver at beskytte dyrene fra krybskytter. Men steder som her, hvor der lever mange sjældne og eksotiske dyr, er der stadig

mange krybskytter, og da områderne er meget store, er det næsten umuligt at holde øje med det hele.

Men her hvor jeg bor, har man de sidste par år gjort en stor indsats for at oplyse om disse problemer. I skolerne prøver man at lære børnene at tage vare på naturen. Og at hvis man f. eks finder en fugleunge eller et dyr der er kommet til skade, må man godt hjælpe dyrene til de er blevet raske og er store nok til at slippes ud i naturen. Man skal ikke beholde dyrene, de høre ikke til blandt mennesker i huse, men ude i det fri.

Rosita tror jeg nu må være en ældre papegøje som familien har haft i rigtig mange år, den kan nemlig noget helt specielt. Den kan tale og den kan sige rigtig meget, f. eks godmorgen og godaften, hej smukke, bede om vand og meget, meget mere. Så når den sidder inden hos mig, kan jeg sidde og få en lille sludder for en sladder, og det er rigtig hyggeligt.

Tigerdyr

For et par dage siden boede min mand og jeg på det dejligste sted, hvor man fik sin egen lille træhytte, som havde en dejlig udsigt over floden, og var omgivet af de flotteste planter. Vores hytte hed Tarzans hytte. Ejeren af dette fantastiske sted, var tidligere dyrlæge. Han var blevet bedt af reservatets folk om at pleje to små tigerunger, hvis mor var blevet dræbt af krybskytter. De hedder egentlig ikke tigere men Ocelots, men de ligner små tigere.



Dyrlægen viste os de to tigerunger. De så rigtig søde og nuttet ud og han fortalte at han ikke ville beholde dem, men at han ville sætte dem ud i naturen ligeså snart de var store nok. Han gjorde meget ud af at de ikke blev rørt for meget af mennesker, de blev plejet og fik hjælp til at få mad og drikke, men da de skal sættes ud igen, er det vigtigt at de ikke bliver for afhængige af menneske, så de selv kan klare sig ude i naturen.

De var så søde og det var dejligt at se at der var masser af folk som ville gøre en stor indsats for at passe på dem.