

Vores nye hjem

Nu er vi fremme i regnskoven, i Boca De Sabalos, vores hjem, vores arbejdsplads, det sted hvor de fleste af vores fremtidige oplevelse vil komme fra.



Det var med en stor klump i maven, at vi steg ud af den lille båd, og satte vores meget trætte ben (efter en lang og varm rejse få at komme frem) på den lille asfalteret havn. Det var meget varmt og alt tøjet sad klisteret ind til kroppen, jeg prøvede at se rundt for at orientere mig lidt om det sted hvor jeg skulle tilbringe meget af min kommende tid.

Der var mange mennesker, børn der løb rundt og legede på byens eneste vej, mange af dem barfodet ellers med plastik klipklapper som syntes at være flere numre for store, men det så nu ikke ud til at bekymrer dem.

To flodbørn (det kaldes de fordi de altid er ved floden, og tjener lidt penge på at sejle folk frem og tilbage over floden) var i gang med at transportere en mand over på den anden side af floden, i en lille lang og tynd træbåd.

Der var en stærk lugt af mad og affald, og når man kiggede ned af byens eneste vej, kunne man ikke undgå at bemærke at den var meget beskidt, der låg affald mange steder, hjemløse, eller i hvert fald hunde der ikke var passet særlig godt på, strejft rundt i gaden, hvor de søgte noget at spise.

Hønsene der gik frit rundt ud og ind af de butikker og restauranter der ligger på gaden.

Efter at være blevet vist lidt rundt og snakket med nogen af de mennesker der arbejder her og som vi skal arbejde sammen med, blev vi vist ned til det hus vi skal bo i.

Huset er meget enkelt møbelet det vil sige at der står nogle enkelte stole rundt om et lille fjernsyn, og det er der man kan sidde og snakke med de andre ”tekniker” som de bliver kaldt de andre som også bor der. Vi har fået vores eget lille værelse, som også var indrettet meget spartansk, med en

seng og et lille skrivebord. Vi bemærkede hurtigt at der ikke var nogen fan (en blæser der sender koldt luft ud), og som ellers var meget tiltrængt. Vores bad og toilet består af et jernrør i væggen hvor der enten kommer regnvand eller flodvand ud, der er ikke noget der hedder varmt og koldt, der findes kun koldt vand (når der er vand, det er der nemlig ikke altid), og toilettet er et træk og slip, men man skal selv hente vand fra en tønde og hælde i toilet hver gang man skal bruge det. Udenfor er der også en stor vask med et vaskebræt i og det er her man vasker sit tøj og hænger det til tørre.



Kæmpe edderkop

Da vi endelig blev alene faldt vi om på sengen, vi kunne godt mærke at vi begge var lidt overasket over det hele, og selvom vi havde prøvet at forberede os selv på at det hele ville blive meget anderledes, blev vi alligevel overasket over hvor beskidt og primitivt der var (også i huset). Og hvor mørkt der var inden i huset og uromantisk byen så ud, hvor var den store flotte have vi havde drømt om med store palmer og en hængeskøjle man kunne slange sig i om aften. Da vi låg der på sengen og prøvet at samle os lidt sammen, kigget jeg op på væggen og så at der var en KÆMPE stor edderkop på vej, og det er ikke nogen edderkop man ville kunne finde hjemme i Danmark, den var så stor at jeg et kort øjeblik var sikker på at det var en fugleedderkop (men det var det ikke). Kort tid efter Kravlede der to store kakerlakker over gulvet. Det var på det tidspunkt at jeg var lige ved at gå ud af mit gode skind, jeg var træt, svedig, kunne ikke få noget bad og så kravlede der store, alt, alt for store dyr rundt på mit værelse, lige da mit hysteri var ved at toppe allermest gik lyset.

Der var nu bæl ravende mørkt. Så vi kunne ikke gøre andet ind at gå i seng.

Flod tur

Næste dag var det hele allerede meget bedre, og selvom det stadig er svært, især fordi vi stadig ikke kan sproget godt nok, er folk rigtig søde her, og de prøve at gøre alt for at vi skal have det godt.

Vi blev inviteret med på en tur, hvor vi sejlet rundt på floden, men det mest spændene var at sejle op af en lille biflod. Der fik vi lov til at se noget af det Natur Reservat der ligger der, det har ellers før i tiden været et meget besøgt sted, men er nu blevet fredet. Der var vildt flot, vi så aber i flokke vis der svingede sig i træerne, skildpadder der lå og soled sig, spor efter en stor krokodille, og alle mulig fugle i forskellige farver. Det slog mig hvor meget larm der er i en regnskov, fugle der fløjtet, papegøje der skratter, brøle aber der brøler, cikader og meget andet, nogen gange var det helt øredøvende.



På den store flod så vi også mange fugle, vi så også en lille krokodille, og store leguaner der sad og varmet sig oppe i træ toppene, det var meget spænde og vildt fantastisk at opleve alt dette.