

## Nicaragua

Nicaragua er et meget anderledes land end Danmark. Nicaragua ligger midt i Central Amerika. Ligesom Danmark bor der ca. fem en halv million mennesker, men landet er til gengæld ca. tre en halv gang så stort.

På grund af at man ikke, ligesom i Danmark og mange andre lande, bor i lejligheder eller højhuse, men i stedet bor i huse eller hvis man er fattig skuer, er der mange områder der virker tæt beboet. Det at de tit vælger haver og grønne områder fra, og i stedet bygger husene meget tæt sammen, gør at mange steder (dette gælder kun de fattig kvarterer) virker meget klaustrofobiske og medvirker til at områderne tit er overfyldt med skrald. Alt bliver smidt på gaden, også affald. Nogle gange kan man se en familie der prøver at komme af med noget af sit skrald ved at brænde det af og derfor kan det være svært som ikke Nica at se bag sod, snavs, omstrejfene hunde der søger mad i skraldet og larm fra de mange små radioer og fjernsyn som altid står tændt i de små huse.



Selvom at der egentlig ikke er meget friplads tilovers, mangler dyrene ikke plads, stort set alle dyr der er, går frit rundt i husene, på gaderne, hos naboen og hvor de nu vil.

Men i alt denne fattigdom, i alle de disse uhyggelig, grimme og tit sørgelige rester af et område med små forfaldne huse hvor de fattige bor, finder jeg tit latter og smil.

Alle snakker med alle, børnene, der på grund af at de ikke har penge til at gå i skole, strejfer rundt i gaderne og bruger deres fantasi og kreativitet til at få omdannet skrald til legetøj, dåser bliver trampet flade og bruges som fodbold. På noget, der mest af alt lignede en losseplads, så jeg to drenge der lavede skulpturer ud af skrallet. Alle former for gamle dæk eller andre runde ting fungerer glimrende sammen med en pind, hvor det så gælder om at holde ringen rullende på jorden med pinden.

## På landet

Bønderne som generelt er meget fattige bor, modsat det jeg lige har beskrevet, meget afsides og spredt fra hinanden, men i smukke rene omgivelser. Det betyder dog at der tit er meget lang afstand til tingene, og at børn og voksne derfor bruger meget tid på bare at komme til indkøbsmuligheder, skole, venner og familie. Og da der ikke er nogle veje, er det ikke sjældent, at man ser børn i flok vandrer i de lyse morgentimer, ned af en stor bakke for at nå i skole, eller se små børn på store heste ride af sted.

Heller ikke her ser man meget til decideret legetøj, men igen er det omgivelserne, naturen der bliver brugt. Men der er heller ikke så meget tid til at lege, allerede fra børnene er fem-seks år begynder de at arbejde, hvor de hjælper til på gården med diverse ting.

Dog er der altid tid til en god svømme tur i floden. Floden betyder i det hele taget rigtig meget, jeg har endnu ikke oplevet at være ved en flod, hvor der ikke er børn eller voksne der vasker sig eller bare leger, og det er næsten sikkert at der vil stå nogen børn eller kvinder og vaske tøj.

Som i måske kan forstå er Nicaragua meget anderledes i forhold til Danmark, her findes der få mennesker der er meget rige, til gengæld er de meget rige og bor i kæmpe huse og køre i kæmpe biler, har personlig sikkerhedsvagter, tjenestefolk osv. Så er der en gruppe som man kalder middel klassen, men



flertallet er det man kalder fattig og meget fattig, dvs. at hvis man er fattig lever man for under 2\$ om dagen svarene til ca. 14 kr. Og de meget fattig lever for under 1\$ om dagen svarene til ca. 7 kr. Så i korte træk kan man sige at Nicaragua er et land der bære præg af at det er meget fattigt, og at det er et land som har været igennem mange krige, den sidste krig er ikke mere en 10-15 år siden. Det er et land hvor korrupsion stadig er meget normalt, dvs. at mange af de rige og dem der sidder på magten stadig er mere interesseret i at blive riger og få mere magt end at udvikle og hjælpe landet til at blive bedre, og selvfølgelig er det også normalt blandt de fattig hvor det er en form for overlevelse.