



Costa Rica, strand og bjerge.

Det blev den første december, og projektet min mand arbejder på, lukkede ned, for at folk kunne holde jule ferie med deres familie. En hel måned fri. Det gav os en mulighed for at opleve landet på den anden side af floden hvor vi bor, nemlig Costa Rica.

Vi startede med nogle få dage i hovedstaden San Jose, hvor det mest handlede om at spise alt andet en ris, bønner og kylling, og noget som ellers er blevet en fjern luksus nemlig fjernsynet, blev brugt meget om aften til at se film.

Strandende

Men turen gik hurtigt vider til den caribiske kyst, ud til en hyggelige lille by ved navn Cahuita, stemningen var afslappet, det vil sige flotte friske farver på de små huse indhyllet i bambus og blomster, og ud af alle højtaler på de hyggelig restauranter kom der Jamaicansk inspireret reggae musik. Også befolkningen ændret sig her til flotte sorte mennesker hvor de fleste havde stort hår og dreadlocks, og gik i meget farvestrålende tøj.



Der var to stranden en stor strand med helt sort sand hvor jeg flere gange så en flok heste løbe sig en tur. Og en rigtig postkort strand med hvidt sand og palmer og dejlig blå vand, det hele var meget idyllisk. Der var også et naturreservat hele vejen lang stranden.

Aberne

En da gik vi en lang tur langs stranden inden i naturreservatet, det var enormt flot. Der var fyldt med store blå sommerfugle, faktisk er det den største sommerfugl fundet i Costa Rica. Derudover så



vi et dovendyr hænge i et træ, med sin lille unge på maven. Senere efter at have gået et godt stykke vej så jeg pludselig langt væk en abe. Jeg troet at den ville løbe væk lige så snart den så mig, så jeg skyndte mig at tage et billede. Men den kom tættere og tættere på og jeg tog flere og flere billeder. Lige pludselig var der en hel flok aber og de gik alle i retningen af hvor vi stod, jeg var helt forbløffet. Ti aber omkring os og nogen så tæt på at vi kunne røre dem (men det gjorde vi ikke). Tre danske piger var kommet til, de sagde at de

havde fået af vide at man skulle passe lidt på de her aber (Capuchiner aber), de havde fået af vide at det var vigtigt at man ikke viste sine tænder, da aberne ser det som et aggressivt tegn, og at man skulle passe på sine ting da de ikke er bange for at hugge fra en, specielt hvis de kan lugte at man



har mad på sig.

Personligt var jeg helt opstemt over at være så tæt på aberne, og heldigvis gik de bare forbi os. Vi havde syntes det var lidt foruroligende at man kunne komme så tæt på et vildt dyr, men tænkte ellers ikke mere over det. Næste dag gik min mand den samme tur, og da han kom til omkring det samme sted hvor vi havde set aberne, så han at et ungt par var blevet angrebet af dem. Aberne var

i gang med at plyndre det unge pars taske, de havde nemlig mad liggende der i. Det unge par var helt i chok og fortalte at aberne lige pludselig var hoppet på dem og at de måtte prøve at jage dem væk.

Det kunne lige så godt have været sket for os og vi var selvfølgelig lettet over at det ikke var sket. Vi blev dog opmærksomme på at det er vilde dyr vi har med at gøre og at man skal passe på og tænke sig om når man går i naturen.

Børneskov

For et par dage siden kom vi til bjergene. Her oppe har vi set en vulkan og en flot regnskov, med mange forskellige spændende dyr. I dag skulle vi så prøve at se regnskoven fra en lidt anden vinkel. Nemlig fra hængebroer. Hængebroerne var mellem 70 og 170 meter lange og der var op mod 60 meter ned. Nogen steder gik man inde imellem trætoppene og andre steder kunne man se ned på trætoppene. Det var meget spændende og vi så nogle meget flotte fugle.

Senere tog vi videre til en børneskov. Skoven er et projekt som blev startet på en svensk skole, og spredte sig ud på skoler i 40 forskellige lande. Børnene på de forskellige skoler har samlet penge ind så de kunne købe mere og mere regnskov. På den måde er det blevet til et stort naturreservat, hvor dyr og planter kan være i fred. I udkanten af skoven er der et hus for børn, hvor man kan lærer alt om naturen og hvordan man kan passe på den.

