



## Sol og strand

Hej alle sammen.

I den sidste uges tid har min mand og jeg ophold os på to øre som ligger i det caribiske hav. Øerne hedder store og lille corn island (majs ø), den ene ø smukkere end den anden. Strandene på øerne ligner dem man ser på postkort, med helt hvidt sand, turkist vand og kokos palmer hele vejen langs stranden.

### Den store ø

På den store ø boede vi i nogle små hytter som bliver kaldt cabanaer. Taget på cabanaerne var lavet af bladene fra kokospalmer og på terrassen kunne man slappe af i dejlige hængekøjer. Cabanaerne lå ned til den smukkeste strand jeg nogensinde har set. Det var det reneste turkise vand og det hvide sand var det blødeste sand jeg nogensinde har rørt ved. Det var helt fantastisk.



### Børn på stranden

Vi brugte en masse tid på den dejlige strand. Det var der også en masse af de lokale børn der gjorde.



I flere timer pjaskede de rundt i vandet. De byggede deres egne snorkler og fandt alle mulige forskellige krebsdyr som de puttede i glas, så man kunne se på dem og undersøge dem. De lavede også mudderkage i sandet eller spillede fodbold i vandkanden.

Ikke langt ude i vandet lå der et par gamle skibsvrag, og inden i dem gemte der sig rigtig mange flotte fisk. Dem fik jeg set på helt nært hold da jeg for første gang var ude og snorkle.



Jeg syntes det var lidt skræmmende i starten, men det tog ikke langt tid at vende sig til at man kunne trække vejret under vand. Jeg troede også at jeg ville blive bange når jeg kom tæt på de forskellige fisk, men det viste sig at de var mere bange for os.

Og hvor var det bare sjovt at se alle

de farverige fisk der holder til ved revet og skibsvraget.

Jeg så sribet fisk, skrigende blå og gule fisk store og bitte små fisk. Jeg så også lidt koraller og søanemoner.

Det endte med at jeg brugte flere timer på at snorkle rundt med fiskene.

### **Lidt farligt**

Til gengæld var det lidt svært at komme sikkert rundt på øen. Som i resten af Nicaragua er folkene der bor her meget fattige og desværre er der mange af dem der har problemer. Nogle steder er folk så desperate af de prøver at stjæle ting fra turisterne. Der er også mange som ikke har så meget overskud til deres børn. Dette er også en af grundene til at de lokale børn er meget nede ved stranden hvor de underholde sig selv og hinanden.



Men de fleste er rigtig søde og gæstfri. Vi blev inviteret til aftensmad hos en lokal familie, som havde fået fat i nogle fisk og derfor ville vise os hvordan man tilberedte dem på traditionel caribisk stil, nemlig ved at bruge massere af kokosmælk.

Efter et par dage på den store ø, besluttede vi os til at besøge den lille ø. Turen der over var noget specielt. Vi sejlede i en lille motorbåd og rundt om os var der kæmpe bølger. Det ene øjeblik var vi højt oppe på toppen af bølgerne, for det næste øjeblik at lande med et stort bump langt nede i en bølgedal. Men da vi nærmede os den lille ø, kunne vi mærke hvordan bølgerne blev mindre, og til sidst blev vi sat af i en bugt med helt stille vand.

### **Den lille ø**

På den lille ø er der lidt mere stille og roligt end på den store. Der bor også kun 500 mennesker, og der er ingen biler eller telefoner. Til gengæld er der 10 restauranter på øen som alle serverer lækre sea food retter. Alt fra frisk fisk, til grilsteget rejer, til store hummere i kokosmælk sovs.

Her boede vi i en lille træ hytte der lå oppe på en klippe, med udsigt til det turkise vand. Toilet og bad lå et stykke væk fra hytten, så hvis man skulle ud om natten var det vigtigt at få lommelygten med og så ikke tænke for meget over lydene og de skygger man konstant syntes man så.



Det var nogle rigtig dejlige dage vi havde på de to paradisis øer.